

Staffansvisan

ballad efter "Hustru Jäger",
Maja Stina Jönsdotter, Östra Husby, Östergötland
Ur L.C. Wiedes uppteckningar



Staffa var en stalledräng Håll fast få-lan min! Han
vatt-nar si-na få-lar fem allt-för den lju-sa stjär-nan Det
är väl ing-en da-ger än, fast E-der tyckes så Det
är den lju-sa stjärnan, som för da-gen plä-gar gå
So-len ly-ser in-te än ö-ver lin-de-lö-ven

Utskrivet av Stefan Lindén 101210

1. Staffa var en stalledräng
- Håll fast fålan min! -
Han vattnar sina fålar fem
- alltför den ljusa stjärnan
Det är väl ingen dager än,
fast Eder tyckes så
Det är den ljusa stjärnan,
som för dagen plägar gå
Solen lyser inte än över lindelöven -

STAFFANSVISAN

1. Staffa var en stalledräng
- Håll fast fålan min! -
Han vattnar sina fålar fem
- alltför den ljusa stjärnan
Det är väl ingen dager än,
fast Eder tyckes så
Det är den ljusa stjärnan,
som för dagen plägar gå
Solen lyser inte än över lindelöven -

2. Två fålar hade han röda
I given dem god föda

3. Två fålar hade han bruna
I lyster honom bjuda

4. Den femte fålen, han var grå
Den rider Staffa själv uppå

5. Nu är vi vid er skorsten vit
För er dotter är vi komna hit

6. Jag ser uppå ert fönster blank,
här är brännvin och inte lank

7. Jag ser uppå ert fönster ljus,
här är brännvin och öl i krus

8. Jag ser uppå er förstugdörr
Säkert har vi vari här förr

9. Mor sitter i spiseln
Hon skiftar julegrisen

10. Far sitter i bänken
- Håll fast fålan min! -
Han slår i öl och skänkte
- alltför den ljusa stjärnan
Det är väl ingen dager än,
fast Eder tyckes så
Det är den ljusa stjärnan,
som för dagen plägar gå
Solen lyser inte än över lindelöven -

/Ballad efter "Hustru Jäger", Maja Stina Jönsdotter, Östra Husby,
Östergötland Ur L.C. Wiedes uppteckningar/